

Γη Αγια- Βηλόν' (η Αγία Βερονίκη)

Λίγο προτού φτάσουμε στα σπίτια της Αχλαδερής, πνιγμένο στην πρασινάδα του πευκοδάσους, βρίσκεται το εκκλησάκι τ'ς Αγια- Βηλόν'ς, της Αγίας Βερονίκης. Εκεί κοντά βρίσκονται και τα ερείπια της βασιλικής της Αχλαδερής, ενός από τους μεγαλύτερους παλαιοχριστιανικούς ναούς. Από το όνομα της αγίας η τοποθεσία ονομάζεται «αγια- Βηλόν'». Λέμε πως φτάσαμε στ'ν αγια – Βηλόν' , εννοώντας πως φτάσαμε στην περιοχή που βρίσκεται το εκκλησάκι και όχι στο συγκεκριμένο εκκλησάκι . Σε παλιότερες εποχές, τότε που τα πανηγύρια ήταν μέρες πραγματικήςσχόλης , όχι μονάχα για την εκδήλωση της βαθιάς θρησκευτικότητας του απλού ανθρώπου, αλλά και για ξεκούραση και διασκέδαση, πλήθος πανηγυριστών από τα γειτονικά χωριά κατέφθανε εδώ, πεζοπορώντας ώρες ολόκληρες , στις 12 Ιουλίου, ημέρα που τιμάται η Αγία.

Κατά μια παράδοση η Αγία Βερονίκη ήταν η « αιμορροούσα γυναίκα », που χρόνια ολόκληρα έπασχε από ακατάσχετη αιμορραγία. Θεραπεύτηκε, όταν μια μέρα περνούσε από μπροστά της ο Χριστός κι εκείνη πρόλαβε μόλις ν' ακουμπήσει τον χιτώνα του.

Κατά μian άλλη παράδοση ήταν η γυναίκα που με το μαντίλι της σκούπισε το ματωμένο πρόσωπο του Χριστού, την ώρα που Αυτός με τον σταυρό στον ώμο ανέβαινε τον Γολγοθά. Το πρόσωπο του Χριστού αποτυπώθηκε στο μαντίλι της Βερονίκης, « το ιερόν μανδήλιον ».

Πώς τώρα η Βερονίκη έγινε « Βηλόν' », δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί με τα γλωσσικά δεδομένα του χωριού :

Η Βερονίκη με ανομοίωση και απλολογία έγινε Βηλόν' , όπως η Κλεονίκη έγινε Κληγόν' :

Βηλόν' < Βηρόν < Βερόν' < Βερονίκ' < Βερονίκη



Το ανακαινισμένο εκκλησάκι της Αγίας Βερονίκης στην Αχλαδερή