

## Τα Γιουρούκ'κα

Στην αρχή του Γαϊδαρνήφορα και δεξιά της διασταύρωσης του δρόμου προς την Αχλαδερή μέχρι πριν λίγες δεκαετίες διακρίνονταν οι πέτρες που στήριζαν τις σκηνές των Γιουρούκηδων. Εδώ ήταν τα Γιουρούκ'κα.

Οι **Γιουρούκοι** ή Γιουρούκηδες ήταν νομαδικός λαός από τη Μικρά Ασία ,που κατοικούσε και στη Λέσβο. Ζούσαν σε αντίσκηνα ή σε μικρά καλύβια στα ορεινά και δασώδη μέρη του νησιού. Έκοβαν ξύλα από πεύκα και κατασκεύαζαν ξύλινα σκεύη καθημερινής χρήσης, όπως πινακωτές , σκάφες, ξύλινα γουδιά, κόπανους κ.ά. , που τα πουλούσαν στα χωριά του νησιού. Πουλούσαν επίσης δαδί και ξύλα. Οι Γιουρούκηδες εγκατέλειψαν το νησί μαζί με τους Τούρκους στην υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 .Αυτό έγινε παρά τη θέλησή τους , γιατί δεν είχαν την ίδια θρησκεία ούτε φιλικές σχέσεις με τους Τούρκους , ενώ συμπαθούσαν τους χριστιανούς και τιμούσαν την Παναγία.



( πηγή : jpg - [www.bulgarmak.org/yoruk\\_smyrna.jpg](http://www.bulgarmak.org/yoruk_smyrna.jpg) )

Υπάρχει η άποψη ( βλ. *Ελευθερουδάκη Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια* τομ. 3, σελ. 926) ότι οι Γιουρούκοι είναι πιθανότατα ειδωλολάτρες ελληνικής καταγωγής , που μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού, καταφύγανε σε ορεινές περιοχές και μάλιστα όπου υπήρχαν ιερά των θεών τους . Η άποψη αυτή ενισχύεται από τα θρησκευτικά τους έθιμα :Έκαιγαν τους νεκρούς τους, δεν είχαν νεκροταφεία, είχαν μια νυχτερινή θρησκευτική τελετή, κατάλοιπο ίσως της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, στην οποία απαγορευόταν επί ποινή θανάτου να πλησιάσει οποιοσδήποτε δεν ήταν Γιουρούκος. Η γλώσσα τους έχει λέξεις με ελληνικές ρίζες. Η σύζυγος π.χ. λέγεται συνλέκ από το σύν και λέκ (λέκτρον). Και το ίδιο το όνομά τους μπορεί να υποστηριχτεί ότι προέρχεται από τη λέξη *ορέοικοι* ,που στην αρχαιότητα σήμαινε ορεσίβιοι. Με την τουρκική προφορά οι ορέοικοι μετονομάστηκαν Γιουρούκοι. Η τουρκική καταγωγή τους αποκλείεται εντελώς . Ενώ συμπαθούσαν τους Έλληνες και πρόθυμα τους δέχονταν στα σπίτια τους, απέφευγαν κάθε σχέση με τους Τούρκους . Δεν ασπάζονταν τη θρησκεία τους, δεν είχαν τζαμιά ούτε τελούσαν ραμαζάνι, οι γυναίκες τους ποτέ δεν κάλυπταν το πρόσωπο με πέπλο. Ποτέ Γιουρούκισσα δεν παντρεύτηκε Μουσουλμάνο ούτε Γιουρούκος Μουσουλμάνο. Θεωρούσαν βαριά βρισιά τη λέξη Τούρκογλου (γιος Τούρκου), αλλά και οι Τούρκοι τους απεχθάνονταν και τους αποκαλούσαν Κιοπέκογλου (γιός σκύλου).

Στα νεότερα χρόνια οι Γιουρούκοι απώλεσαν κάθε εθνική συνείδηση.

Σε πολλά χωριά της Λέσβου τις Αποκριές γίνονται διάφορες αναπαραστάσεις από τη ζωή και τα έθιμα των Γιουρούκηδων.



*Καθαρή Δευτέρα στην Αγία Παρασκευή τον Φεβρουάριο του 1997. Διακρίνονται μεταμφιεσμένοι «Γιουρούκοι» πάνω σε γαϊδούρια  
(πηγή :[www.aegean.gr/CULTURELAB/apokria\\_ag\\_par\\_gr.htm](http://www.aegean.gr/CULTURELAB/apokria_ag_par_gr.htm) )*