

Η Κ'στός

Στον Κ'στό βρισκόταν ένα μεγάλο κτήμα της συχωρεμένης της γιαγιάς μου. Χειμώνα και καλοκαίρι, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η οικογένειά μου βρισκόταν σ' αυτό. Για σπορά, βοτάνισμα, λιομάζωμα, θέρος, αλώνισμα, μάζεμα αχλαδιών και αμύγδαλων. Το μεγάλο πανηγύρι όμως ήταν το καλοκαίρι, τότε που στο αλώνι του γειτονικού χωραφιού της οικογένειας Γιοβάνη (Σικίμπιτλη) αλωνίζαμε τα σιτάρια . Μέρα και νύχτα βρισκόμαστε στο αλώνι. Τη μέρα καβάλα στο ντουγένι και τη νύχτα στρωματσάδα στα στάχια με σκέπασμα τον ουρανό.

Σε απόσταση λίγων μέτρων από το αλώνι ξεχώριζαν μέσα από το χώμα ένα κομμάτι λευκό μάρμαρο και μερικές μεγάλες πέτρες, απομεινάρια κάποιου παλαιοχριστιανικού κτίσματος. Λέγαμε απλά πως ήταν « η Κ'στός » ,χωρίς να υπονοούμε ή να υποπτευόμαστε πως εκεί υπήρχε , ποιος ξέρει πριν από πόσους αιώνες , κάποιο εκκλησάκι, μικρό ή μεγάλο ,άγνωστο, με το όνομα του Χριστού. Στο ίδιο κτήμα υπήρχε και μια πηγή, που θύμιζε παλιότερες εποχές. Υπήρχε κάποιο όρυγμα με βάθος δυο μέτρων περίπου, που τα τοιχώματά του ήταν επενδυμένα με πέτρες . Κατέβαινες μερικά πέτρινα σκαλιά κι εκεί από το τοίχωμα του ορύγματος αυτού έτρεχε με τη βοήθεια κάποιου φύλλου συκιάς το νερό της πηγής.

Ολόκληρη η γύρω περιοχή ονομαζόταν , όπως και σήμερα , Κ'στος.

Η ύπαρξη πολλών εκκλησιδίων από την αρχαία Πύρρα ανατολικά και μέχρι τον κάμπο των Βασιλικών δυτικά (Βασιλική Αχλαδεράς, Αγια-Βηλόν', Άτζηρκους, Άγιου Παύλους, Κ'στός, Αϊ - Δημήτρ'ς κ.ά.), καθώς και τα άφθονα όστρακα που έρχονται στην επιφάνεια σε κάθε όργωμα χωραφιού, επιβεβαιώνουν την άποψη πολλών ερευνητών ότι τα πρωτοχριστιανικά χρόνια στα ανατολικά παράλια του Κόλπου Καλλονής υπήρχαν πολλοί οικισμοί ,πρόγονοι των σημερινών Βασιλικών. Ας μην ξεχνάμε και την παράδοση που θέλει τον Απόστολο Παύλο να βγήκε στο μέρος όπου σήμερα το εκκλησάκι του Άγιου Παύλου. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Κ'στός από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν κατοικημένη περιοχή . Σε μικρή απόσταση βορειοανατολικά είναι και οι Γωνιές με τα άφθονα τρεχούμενα νερά,

Τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του συγχωριανού μας Παναγιώτη Παλαιολόγου ανάγειρε μικρό ξωκκλήσι στη θέση που βρισκόταν το παλαιοχριστιανικό. Γύρω στο εκκλησάκι βλέπει κανείς σκόρπιες μεγάλες πέτρες από το παλιό κτίσμα. Το εκκλησάκι φέρει το όνομα « Χριστός » .



2002
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (ΜΑΚΕΔΩΝΟΜΑΧΟΥ)

Το εκκλησάκι στον Κ'στό. Διακρίνονται μπροστά ογκώδεις πέτρες από το παλιό κτίσμα. Δεξιά η εντοιχισμένη πλάκα δίπλα στην πόρτα με την αφιέρωση της δωρήτριας .
