

## Οι Μαύρης Πέτρης

Στην αριστερή μεριά του δρόμου στ' Αρουδαφνούλ', στη Βόλτα, τη μεγάλη στροφή του δρόμου για τη Μυτιλήνη, βρίσκονταν οι Μαύρες Πέτρες. Είναι, απ' όσο ξέρω, η μόνη περιοχή του χωριού που έδινε τους μαύρους πυρόλιθους με τους οποίους κάνανε τους ντουσεμέδες στους κεντρικούς δρόμους του χωριού. Τότε οι περισσότεροι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι. Πολλά χρόνια αργότερα ξηλώσανε τα όμορφα καλντερίμια και τους στρώσανε με τσιμέντο ή ασφαλτο.

Στο μήκος του δρόμου από το Γιουφύρ' ως τη Βόλτα μαζεύονταν οι γαβριάδες του χωριού και παίζανε *αμάδες, τσιλίκ και κάστρα* με έπαθλο των νικητών τις *καβάλες*. Και όταν ερχόταν η ώρα που κατεβαίνανε τα φορτηγά και τα λεωφορεία από τη Μυτιλήνη, παίρνανε θέση στη Βόλτα και ορμούσαν να κρεμαστούν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που γύριζαν στο σπίτι με σπασμένα τα κεφάλια και ξεγδαρμένα τα γόνατα.

Του Γιουφύρ', λιθόχτιστο τότε, με πεζούλες στο ανατολικό και στο δυτικό του μέρος ήταν ο τόπος συνάντησης μικρών και μεγάλων. Εκεί το πρωί οι νοικοκυρές φέρνανε και παρέδιναν τις κασίκες στον τσομπάνη του Χωριού. Στο ίδιο μέρος τις παραλάβαιναν το ηλιοβασίλεμα, σα γύριζαν πια από τη βοσκή. Βάζανε *νεμπέτι* στον *τσεσμέ* στον Πλάτανο να πάρουν νερό και δεν χάνανε την ευκαιρία να τσακωθούν με κάποια συγχωριανή, που άλλαζε τα νεμπέτια κι έπαιρνε τη σειρά τους. Οι αγωγιάτες ξεφόρτωναν τα γομάρια τις ελιές στ' αμπάρια της μηχανής του Γιαννακού του Ταλιάνη. Οι σαπουνάδες μάζευαν τα λάδια από τον *λιόσμο* στα ταγάρια και τα σχολιαρόπαιδα κάνανε *καπυράδες* στη μηχανή πριν πάρουν το δρόμο για το σχολείο. Οι ταξιδιώτες με τους χρωματιστούς *τροβάδες* περίμεναν το πρωί το λεωφορείο για τη Μυτιλήνη και στο ίδιο σημείο αποβιβάζονταν το απόγευμα κρατώντας αρμαθιές σιμίτια στα χέρια. Αργότερα τα μεγαλεία αυτά του Γιουφυριού τα έκλεψε το καφενείο του Κεφάλα.



**Του Γιουφύρ', όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεν έχει καμιά σχέση με το γεφύρι των χρόνων εκείνων. Διακρίνεται αριστερά ένα μέρος αποθήκης και το φουγάρο από τη μηχανή του Ταλιάνη.**